

Söndag 25.8 2019

Håva insekter på ängen nedanför Boo kyrka



Barn och vuxna håvade i gräset på ängen nedanför Boo kyrka i Rensättra. Vi samlade småkryp i burkar och tittade på dem i lappar. *Carl-Cedric Coulianos*, *insektsexpert*, hjälpte oss att identifiera de olika insekterna och spindlarna, det var gräshoppor, nyckelpigor, humlor och bärfisar och mycket annat vi hittade. *Ingela Johansson*, *förskollärare och utomhuspedagog*, ledde aktiviteten.

Med håvar var vi ute i det höga gräset på ängen och hittade diverse spännande kryp. Carl-Cedric var med och identifierade.





Uppdukat med lappar, terrarier, tråg och litteratur.

Carl-Cedric hjälpte pojkarna med deras fynd.

Vad har fångats i håven?





Härlig aktivitet som intresserade alla åldrar.

På jakt efter mer spännande.



Tidigare i veckan gjorde barn och pedagoger från Lusthusets förskola och Sågtorpsskolan ett spännande fynd på ängen, där vi håvade denna dag. De hittade och dokumenterade denna Getingspindel. Getingspindeln kommer närmast från centrala Europa och den första observationen av den gjordes för cirka 20 år sedan i Sverige, i Skåne. Ingen observation har rapporterats av den norr om Dalarna, Uppland och Södermanland, ej heller här på ängen. Mycket intressant tyckte Carl-Cedric.



Getingspindel.
Foto Therese Sävström.



Getingspindel.
Bildkälla Wikipedia

Här nere på ängen lever också en utrotningshotad Bergscikada, en sångstrit, som Carl-Cedric fann för flera år sedan. Spännande natur vi har här i Boo.

Text och foto Ingela Johansson.