

Kommentarer till åtgärder för Sarvträsk i Orminge

I sarvträsk har över 50 olika fågelarter observerats i år (Artportalen, Sveriges ornitologiska förening). Bland dessa kan särskilt nämnas **Smådopping, Rörhöna, Mindre hackspett** och **Näktergal**. De två första trivs i vass och annan strandnära vegetation. Mindre hackspett bygger bo i gamla träd och näktergalen sitter helst i buskaget och sjunger. Vid planering av åtgärder för, liksom vid framtida skötsel av Sarvträsk bör man ta hänsyn till detta, d.v.s. lämna vassiga områden orörda, låta träd bli gamla, speciellt sälg och asp, samt tillåta att vissa områden förbuskas.

Rådjur finner skydd i runt Sarvträsk. Den 5 juni i år observerade undertecknad ett rådjur som stod och slickade sitt (troligen nyfödda) kid i områdets norra del, som hittills är relativt ostört.

Kommentarer till föreslagna åtgärder:

Brygga

Det är olämpligt att placera en brygga där vassen är som mest utbredd, eftersom det skulle störa häckande sjöfågel (se ovan). Man förstör då inte bara för fåglarna utan även naturupplevelsen för besökande människor. Vi förslår att man istället lägger en brygga i sjöns västra del. Det har flera fördelar. Dels är stranden där redan störd av den gångväg som löper från Sandövägen mot Mensättravägen., dels är det lätt att där göra en brygga tillgänglig även för barnvagnar, rullstolar och äldre med rullator. Dessutom torde det vara billigare än att bygga väg ut i vassen och även kännas ”tryggare”. Man skulle kunna tänka sig att förstärka ”tryggheten” genom belysning på bryggan. Var bryggan än läggs kommer den troligen bli ett nytt ställe för ungdomar att samlas, med nedskräpning som följd. Soptunnor i närheten är önskvärt.

Ny gångväg:

Det är olämpligt att anlägga ny väg genom det nordvästra hörnet, som är den största relativt ostörda delen runt Sarvträsk. Vi förslår att man antingen låter den vägen omplaneras till en spång, eller låter den gå ner från Sandövägen och följa avloppsledningen hela vägen, eller en kombination av dessa två. Idén att ha parkmark på ena sidan av vägen och vild natur på den andra är god. Låter man vägen följa avloppsledningen blir parkmarksdelen mindre, och kanske något svårare att anlägga eftersom hållmarken där går i dagen. Å andra sidan har man rätt fin utsikt från bergsknallen. Där kunde man ha t.ex. ett picknickbord.

För Boo miljö-och Naturvänner
Kajsa Lemby, ordförande